



Verksamhetsberättelse 2022 – Lunds universitetshistoriska sällskap

Medlemsmöten

För första gången på länge hade sällskapet ett verksamhetsår som inte präglades av pandemi och restriktioner. Under året arrangerades fyra medlemsmöten, varav ett var en historisk vandring.

21 april. Årsmötet 2022 hölls i Genetikhusets aula. Efter årsmöteshandlingarna höll Per Karsten, fil. dr arkeolog och museichef på Historiska museet vid Lunds universitet, ett föredrag med titeln "Kung Karls svärd och Descartes skalle – nytt ljus på universitetets äldsta samlingar". Det senaste årets efterforskningar i Historiska museets äldsta historisk-etnografiska samlingar har inneburit helt nya upptäckter. Vem kunde ana att det fanns ett museum i Lund före Museum Stobaeum?

4 och 5 maj. "Död eller bot och bättring?" var temat för två historiska vandringar om "Apoteket Svanen, läkekonst och friskvård genom fem sekler i Lund". Agneta Eriksson ("Agneta i Lund") fungerade som guide och ledde vandringen genom välkända universitetshistoriska miljöer från Sandgatan över södra lasaretsområdet genom Lundagård fram till Apoteket Svanen.

22 september. "Universitetens dilemma: Att konkurrera och samverka på samma gång" var titeln på föredraget som hölls av Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdoms historia. Utifrån sin forskning på området lyfte han fram att det finns något paradoxalt i att universiteten idag både ska konkurrera och samverka. Upprinnelsen till dessa förväntningar kom under 1960-talet, då en av tidens stora stridsfrågor hos studentrörelsen var just utbildningens organisation. Sedan dess är forskningspolitik något som diskuteras återkommande, och förändringarna präglar ständigt universitetets verksamhet.

17 november. Anne-Marie Leander Touati, professor emerita i antikens kultur och samhällsliv, talade om "Pompeji – ett långsiktigt projekt". Det rikt illustrerade föredraget handlade om hur arbetet med friläggning och drivkrafterna bakom detta har utvecklats över tid i Pompeji sedan 1748, samt om ett svenskt projekt verksamt i Pompeji under perioden 2000–2016 och därefter på distans, hemma vid Lunds universitet. En teknisk utveckling har lett till nya analys- och tolkningsmöjligheter.

Resa

En bussresa till Jönköping var planerad att äga rum i september, men fick ställas in på grund av för få anmälda deltagare.

Årsbok

Sällskapets årsbok för 2023 har titeln "Universitetshuset i Lund" och är skriven av Sten Åke Nilsson, professor emeritus i konsthistoria. I boken beskrivs husets historia: behovet av ett nytt universitetshus, planeringen, uppförandet, invigningen 1882 och de olika rummen med aulan som huvudnummer. Restaureringarna gavs stor plats liksom sfinxerna, som återkom till husets tak 1993 efter 34 års frånvaro. Ett annat kapitel ägnades åt utställningsverksamheten högst upp i huset som började redan 1898 och fortsatte i mer än hundra år. Här anordnades bland annat den första Hill-utställningen 1911, GAN debuterade och Matisse passerade på väg till Stockholm. Boken är rikt illustrerad med Zettervalls ritningar, andra äldre bilder och nytagna foton av Gunnar Menander.

Sällskapets pris

Sällskapets pris utdelas vartannat år till personer som gjort stora insatser för Lund, dess universitet och historia. Vid medlemsmötet den 17 november delades sällskapets pris för 2022 ut till Botaniska trädgårdens avgående föreståndare Bente Eriksen. Detta skedde på länk till Portugal, dit hon nyligen flyttat.

Bente Eriksen får priset för sitt framgångsrika arbete med att vidareutveckla Lunds universitets Botaniska trädgård och göra trädgården alltmer tillgänglig såväl för Lunds universitet, dess personal, studenter och gäster, som för Lunds stad, dess invånare och besökare.

Lunds universitets botaniska trädgård har under Bente Eriksens ledning blivit en ständigt växande resurs för forskning och utbildning: en kunskapskälla och plats för möten, samvaro, vila, rekreation och inspiration, tillgänglig för alla. Genom sitt ledarskap och sitt arbete med externa bidrag har Bente Eriksen gjort denna utveckling möjlig och även lagt en god grund för Botaniska trädgårdens fortsatta verksamhet. Trädgården utvidgas de närmsta åren med nytt växthus och ny undervisningssal.

Universitetshistorisk utställning

Sällskapet har under 2022 varit med och producerat den universitetshistoriska utställningen "Lunds universitet – historia och historier" som öppnade den 31 maj och visas på Historiska museet i Lund under 2022 och 2023. Utställningen återfinns i museets salar för tillfälliga utställningar på bottenplan. I den större Althinsalen berättas historien någorlunda kronologiskt, där ett återkommande inslag är de tecknade, fiktiva studenter som togs fram i samband med universitetets 350-årsjubileum. I den mindre salen Skattkammaren berättas om universitetets tillkomst, och här ställs också universitetets regaler ut när de inte används, alltså rektorskedjan, silverspirorna och nycklarna. Även Peder Winstrups vinkanna visas här, vilken antagligen fanns med på ett hörn när Winstrup först föreslog för Karl X Gustav att Lund borde få ett universitet.

Utställningen kom till på initiativ av Göran Larsson, som är vice ordförande i LUHS och ordförande i styrelsen för Historiska museet. Den har producerats av en arbetsgrupp med redaktionen för universitetets jubileumsbok "Lunds universitet under 350 år – historia och historier" (och tillika styrelsemedlemmarna i LUHS) – Petra Francke, Björn Magnusson Staaf och Fredrik Tersmeden – samt Göran Larsson, Per Karsten och Anna Malinowski från Historiska museet. Utställningen har både svensk och engelsk text.

Medlemsutveckling och medlemsavgift

Sällskapet hade i slutet av året 634 betalande medlemmar, varav 34 nytillkomna, och två hedersledamöter. Medlemsavgiften för 2023 var oförändrat 200 kronor. Nytt för året var ett portotillägg på 75 kronor för den medlem som framöver vill få sin bok hemskickad.

De medlemmar som har meddelat sin e-postadress har fått påminnelse digitalt om medlemsmöten och årsboksutlämning. Nästan alla medlemmarna har meddelat e-postadress. Alla medlemmar som har epostkonto uppmanas fortlöpande att skicka sin e-postadress till matrikelansvarig, inga.elding@bahnhof.se

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelseledamöter under året var: Ulf Körner (ordf.), Göran Larsson (vice ordf.), Elsa Trolle Önnersfors (sekr.), Göran Bucht (kassör), Inga Elding (matrikelansvarig), Boel Billgren, Petra Francke, Lars Haikola, Gunnel Holm, Magnus Jerneck, Hjördis Kristenson, Björn Magnusson Staaf, Peter Nilsson-Ehle och Fredrik Tersmeden.

Styrelsen höll under 2022 fem protokollförda sammanträden. Däremellan har viss mejlkontakt förevarit.

Revisorer var från och med årsmötet Clas Odeskog och P.G. Nilsson, revisorssuppleanter var Klemens Ganslandt och Nils Dencker.

Valberedning har varit Charlotte Erlanson-Albertsson (sammankallande), Lynn Åkesson och Göran Bexell.