

Verksamhetsberättelse för år 2019

Medlemsmöten

Sällskapet anordnade under 2019 fem överlag mycket välbesökta medlemsmöten:

30 januari talade docent Martin Sunnqvist från Juridicum i Pufendorfsalen om Juridik och historia kring akademier och lärda samfund - med Svenska Akademien som aktuellt exempel.

21 mars, som också var årsmöte, talade bibliotekarie Håkan Håkansson i Fernströmsalen om Ravensbrückarkivet på UB. Vid årsmötet informerade också om läget för den universitetshistoriska utställningen.

23 maj anordnades ett medlemsmöte på Malmö universitet då professor Roger Johansson presenterade universitetet.

26 september talade professor Sven Lidin i Fernströmsalen om periodiska systemet och vad det betytt för mänskligheten.

20 november talade professor Klas-Göran Karlsson i Eden om Versaillesfreden 100 år.

Efter alla möten utom det i Malmö anordnas mingel med dryck med tilltugg.

Resa

Årets resa ägde rum 14-19 september och gick till Flandern, en dynamisk region i ett ungt land med lång historia. Bussresan samlade 55 deltagare och gick via Rödbby-Puttgarden mot Belgien. Efter övernattning i Bochum kom vi på söndagseftermiddagen fram till Brügge, en liten välbevarad medetida stad som på 13- och 1400-talen räknades till Europas metropoler. En guidad stadstur gav oss en god överblick över de viktigaste sevärdheterna, allt inom bekvämt promenadavstånd.

Måndagen inleddes med en rundvandring i Gent, där besök i Sint Baafs-katedralen med bröderna van Eycks berömda altartavla var en av höjdpunkterna. Godelieve Laureys, senior professor i skandinaviska språk, hälsade oss välkomna till universitetet i Gent och gav oss en kort historik. Universitetet, grundat 1817, var ursprungligen franskspråkigt, men övergick 1930 till nederländska i samband med att den flamländska identiteten krävde större plats. Idag har man en internationellt framstående position med en profil som på många sätt påminner om Lunds universitets. Vi fick en intressant genomgång av universitetets samlingar och museum; målsättningen att verka i såväl tillbakablickande som framtida perspektiv betonades starkt. Besöket avslutades med en storslagen lunch i universitetets matsal. På hemvägen besökte vi Ieper med museet "In Flanders Fields", följt av en informativ och tänkvärd promenad kring skyttegravarna från första världskriget.

Tisdagen ägnades åt Brügges sevärdheter, för många också en båttur på kanalerna och, för dem som så önskade, ett besök i närbelägna Ostende, kring förra sekelskiftet en badort känd långt utanför landets gränser. På kvällen avnjöt vi en gemensam, trevlig middag vid Stora Torget, Markt, i Brügge.

På hemvägen gjorde vi en avstickare till Afrikamuseet i utkanten av Bryssel. Det uppfördes 1898 av Leopold II som ett majestätiskt, men med tiden alltmer ifrågasatt monument över Belgiens koloniala historia. Det har nyligen genomgått en restaurering som radikalt omprövar detta arv.

Bussresan gav en intressant och underhållande ram för våra upplevelser genom de många informativa och tankeväckande presentationer, kommentarer och spontana inlägg som deltagarna generöst bidrog med under färden.

Årsbok

Årsboken 2019 *Lundensare Universitetsöden under fyra århundraden* var författad av styrelseledamoten arkivarie Fredrik Tersmeden. I elva kapitel beskriver han lyckliga och

LUNDS UNIVERSITETSHISTORISKA SÄLLSKAP (LUHS)

olyckliga livshistorier från den 16-årige *rector illustris* Nils Banér våren 1670 till den första kvinnliga spexaren Elsa Collin 1907.

Årsboksutlämning skedde på Biskopshuset i mitten av december 2018 och vid två tillfällen i januari på Stadsbiblioteket. Möjlighet att hämta årsboken gavs också i samband med medlemsmötet i januari.

Under året inleddes ettsamarbete om utlämning av årsböcker med LUX, eftersom Biskopshuset vill ha betalt från Sällskapet för att använda lokalen för utlämningen av böcker.

Universitetshistoriska museet

Statens Fastighetsverk har gjort en utredning över vilka åtgärder som krävs för att kunna använda Universitetshuset som besökscentrum. Denna utredning visar att det kräver omfattande åtgärder av vilka flera är grundläggande renoveringar som byte av rörstammar etc. betingade av husets ålder. Detta innebär att Universitetshuset inte kommer att vara tillgängligt på många år varför planerna på en universitetshistorisk utställning tills vidare får anses vara vilande. I Kungshuset har planeringen för en mindre utställning med informationstavlor över husets historia i foajén och trapphuset fortsatt.

Övrigt

Vid två tillfällen var artiklar införda i LUM (nr 3 och nr 6) om Universitetsfruarna med efterlysningar om mer information. Denna sammanslutnings historia verkar vara mycket dåligt dokumenterad, men den är av universitetshistoriskt intresse.

Sällskapets hemsida, som under året fått en ny utformning finns på adressen www.luhs.se. I anslutning till omgörningen har Sällskapet utarbetat en ny informationsfolder. Sällskapet återfinns även på Wikipedia.

Medlemsutveckling och medlemsavgift

Sällskapet hade i slutet av året 656 betalande medlemmar, varav 26 nytilkomna, och två hedersmedlemmar.

Årsavgiften höjdes inför 2019 till jämnt 200 kr.

De medlemmar som har meddelat sin e-postadress har fått påminnelse digitalt om medlemsmöten och årsboksutlämning. Endast en tredjedel av medlemmarna har meddelat e-postadress. Alla medlemmar som har epostkonto uppmanas fortlöpande att skicka sin e-postadress till matrikelansvarig, inga.elding@bahnhof.se

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelseledamöter under året var: Ulf Körner (ordf.), Thomas Kaiserfeld (vice ordf.), Gunnel Holm (sekr.), Birgit Segner (kassör), Inga Elding (matrikelansvarig), Boel Billgren, Lars Haikola, Magnus Jerneck, Hjördis Kristenson, Göran Larsson, Maria Lindh, Björn Magnusson Staaf, Peter Nilsson-Ehle och Fredrik Tersmeden.

Styrelsen höll under året fem protokollförda sammanträden. Före själva mötet den 23 oktober visades Lundasamlingen på stadsbiblioteket av Pia Bengtsson Svensson.

Revisorer var f.d. akademiräntmästare, expert Ann-Kristin Mattsson och professor em. Hans Ryde, revisorssuppleanter var donationschef Klemens Ganslandt och professor Nils Dencker.

LUNDS UNIVERSITETSHISTORISKA SÄLLSKAP (LUHS)

Valberedning har varit Charlotte Erlanson-Albertsson (sammankallande), Lynn Åkesson och Göran Bexell.