



## KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte

**torsdagen den 22 mars 2018 kl. 18.00 (prick)**

**i Fernströmsalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund**

### Föredragningslista

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringspersoner.
3. Mötets behöriga utlysande.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2017. (Bil.)
5. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Val av två revisorer jämte suppleanter.
10. Val av tre ledamöter i valberedningen.
11. Fastställande av budget för 2018.
12. Fastställande av årsavgift för 2019.
13. Övriga frågor (information om Kungshuset och museet).

Bilagor till p. 4 anslås senast den 6 mars på universitetets anslagstavla i Byrålogen och på Sällskapets hemsida [www.luhs.se](http://www.luhs.se). De skickas till dem som anmält sin epostadress till [inga.elding@bahnhof.se](mailto:inga.elding@bahnhof.se) samt delas ut vid årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna talar prof. em. Nils-Otto Sjöberg om sin bok: *Sagan om ägget*.

### Program i anslutning till Lunds universitetshistoriska sällskaps årsmöte

18.00 – 18.30 *Årsmötesförhandlingar*

18.30 Efter årsmötesförhandlingarna talar prof. em. Nils-Otto Sjöberg om sin bok *Sagan om ägget*. Gynekologen och professorn Nils-Otto Sjöberg har ägnat mer än femtio år åt att utforska livets början, fruktbarheten och födelsen. Hans fascination omfattar även äggets betydelse inom kulturhistorien, folkloristiken, religionen, gastronomin och konsthistorien. Kvällen avslutas med sedvanligt mingel med förfriskningar och tilltugg.

***Ett nytt tillfälle att hämta Årsboken 2018 erbjuds under timmen före årsmötet, dvs kl. 16.30 - 17.55 i foajén utanför Fernströmsalen på BMC.***

### *Inbjudan till Finissage*

Den 18 mars stänger Universitetshistoriska museet i Lund. Universitetshistoriska sällskapets medlemmar har från kl. 13.00 fritt tillträde till Kulturen för att kunna närvara vid avslutningsprogrammet i Hornbergssalen kl. 14.00. Se vidare på nästa blad.

**Välkomna!**

Styrelsen

## Verksamhetsberättelse för år 2017

### Medlemsmöten

Årets medlemsmöten har präglats av Sällskapets medverkan i Lunds universitets 350-årsjubileum genom de åtta aftnar som arrangerats tillsammans med de Lärda sällskapen i Lund (Kungliga Fysiografiska Sällskapet, Vetenskapssocieteten, Lunds universitetshistoriska sällskap). Vid något tillfälle har även Filosoficirkeln medverkat. Aftnarna har ägt rum en torsdag i månaden under terminstid varannan gång på Skissernas Museum, varannan gång på Athén i AF-borgen. Alla har varit synnerligen intressanta, underhållande, välbesökta och rönt stor uppskattning. Aftnarna har alla videofilmats och kunde under jubileumsåret ses på 350-årsjubileets hemsida.

Årsboken 2018 publicerades gemensamt av Sällskapet och Lunds universitet under hösten 2017 och ingick i 350-årsfirandet. Den presenterades under året vid flera tillfällen av redaktörerna och några av författarna.

#### 26 januari **Sex universitetsrektorser ser tillbaka och framåt**

De tidigare rektorerna Carl-Gustaf Andréén, Håkan Westling, Boel Flodgren, Göran Bexell, Per Eriksson och dagens rektor Torbjörn von Schantz samtalande om universitetets dåtid, nutid och framtid. De diskuterade hur det var förr men också vilka utmaningar universitetet står för inför framtiden och hur ser de på universitetets utveckling. Lite minnen, tråkiga och roliga, delade de också med sig av.

#### 16 februari **Lundaandan – finns den?**

Göran Bexell, ordförande i Jubileumskommittén, inledde aftonen och Svante Nordin funderade över lundaandan, hur den tillkom, om den tillkom, om den missbrukas. Evelina Lindén intervjuade Fredrik Tersmeden och Johanna Gudjonsdottir om hur lundaandan visas i spex, karnevaler och Q-vers. Björn Sanders och Jonna Restin samtalande med Lundagårds Tindra Englund om dagens studentkultur: samhörighet eller segregering? Ett panelsamtal mellan Lars Haikola, Boel Flodgren, Evelina Lindén och Björn Sanders sökte svar på frågan om Lundaandan – finns den?

#### 28 mars **Årsmötet 2017**

hölls på SOL-centrum i närvaro av 75 medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna berättade mottagaren av Universitetshistoriska sällskapets pris 2016, director musices Patrik Andersson, om sin egen historia och om den mångsidiga musikverksamheten vid Odeum som han framgångsrikt har byggt upp, dess historia, utveckling och planer för framtiden.

#### 30 mars **Banbrytare vid Lunds universitet**

Genom åren har många människor passerat genom salarna på universitetet. Kvällen var tillägnad några som har satt mer spår än andra. Det har alltid funnits de som förnyat universitetets forskning och utbildning. Ibland har det skett under strid och motstånd från det etablerade. Under kvällen fick vi höra om några personer som brutit ny mark i olika fakulteter, om Nils Alwall berättade Ingela Fehrman-Ekholm, om Birgitta Odén talade Eva Österberg. Om Anders Nygren och Gustaf Wingren talade Göran Bexell, och Lars Jonung presenterade Knut Wicksell. Andra talare var Anders Björklund, som talade om Arvid Carlsson, Bengt Falck och Åke Hillarp. Sist talade Johan Östling om Fråga-Lund – denna populära serie som på 60-talet var en publiksuccé utan like. Avslutningsvis gav talarna sin syn på den stora frågan om finns det plats för banbrytare idag.

- 27 april **Lunds universitet i världen under 350 år: en mosaik**  
Kvällens moderator, David Dunér, inledde med en översikt över Lunds universitet i världen under 350 år, varpå Gunnar Törnqvist gav en bild av gränsöverskridande forskning förr och nu. Utbytesstudenterna Ellen Palm och Bahar Mahzari talade om sina färska erfarenheter. Smakprov på betydelsefullt engagemang i världen gavs i Fredrik Anderssons beskrivning av Göte Hanssons insatser i Afrika och Kjell Nilssons inblickar i Lunds universitet i Kina. Exempel på Lunds universitet i de internationella nätverken presenterades av Cecilia Gagné (LERU) och Ulrika Quist (U21). Kvällen avslutades med panelsamtal mellan Heiner Linke, Ellen Palm, Fredrik Andersson och Susanne Lundin om frågan Är Lunds universitet ett globalt universitet?
- 28 september **Kvinnornas intåg vid universitet**  
Kvällen berättade den gripande historien om hur kvinnor gjorde intåg i den akademiska världen. Det dröjde fram till 1873 innan kvinnor fick rätt att läsa vid universitetet. Christina Carlsson Wetterberg inledde med en historisk bakgrund, medan Gunilla Jarlbro, Inger Lövkrona, och Johanna Stadling berättade om när kvinnor kom till deras resp. fakulteter. Marianne Gullberg och Gerd Carling diskuterade om språk är ett typiskt kvinnligt ämne vid universitetet och Sofie Elmroth hur kvinnor vid Naturvetenskapliga fakulteten gjorde sin entré. Bodil Jönsson reflekterade över sin ensamhet som kvinna på Tekniska fakulteten, dock inte som att det var något problem. Charlotte Erlanson-Albertsson var moderator och slutade med att det skett en stor förändring till kvinnornas fördel under dessa 350 år.
- 19 oktober **Varför har universiteten en framtid?**  
Göran Bexell inledde med tankar kring universitetens tusenåriga tradition, innan Thomas Kaiserfeld och Per Ödling diskuterade vilka hot och möjligheter som finns i omvärld och framtid. Jessica Abbott och Jayne Svenungsson reflekterade över frågan om varför och hur vi för universiteten vidare, och Johan Östling gav sin syn på vad historien lär oss. Göran Bexell modererade det avslutande panelsamtalet mellan talarna om frågan Varför har universiteten en framtid?
- 9 november **Lundensare i politiken**  
Ingvar Carlsson inledde kvällen med reflektioner över ”Universitetet som läromiljö - eller Vad gjorde jag i Lund?”, varpå Per T Ohlsson talade om lundastudenterna Tage Erlander och Ernst Wigforss. Tankar om universitet och politik förmedlades av Anne-Marie Pålsson innan Per Svensson gav en bild av det bruna, det blåa, det gröna och det röda Lund. Talarna avslutade med panelsamtal om universitet och politik med Johannes Lindvall som moderator.
- 7 december **Studentlivet vid Lunds universitet då och nu!**  
Lund är en populär studentstad, både nationellt och internationellt sett. Under kvällen förmedlades bilder av hur studenternas liv har varit och hur det har förändrats fram till idag? Korridorliv, familjeliv, uteliv, nationsliv? Fredrik Tersmeden beskrev studentlivets historiska utveckling från 1600-talet fram till omkring andra världskriget, Nils-Gunnar Torealm talade om sin studenttid på 40-talet och Tersmeden modererade samtalet med nuvarande studenter kring den unika studentkulturen som finns i lundaspex, nationerna, karnevaler, föreningar och tidningen Lundagård. Katarina Bernhardsson skildrade Lundagårds utveckling, en grupp ur studentsångarna framförde skön musik och studentspexaren/musikern/läkaren Henrik Widegren roade avslutningsvis med några nummer ur välbekanta spex.
- Presentation av årsboken 2018, *En lundensisk litteraturhistoria***, som är ett praktverk om tiden från 1666 och framåt, där mer än hundra skribenter skriver om 200 författare med anknytning till Lunds universitet.
- 16 september LUHS Årsbok 2018 presenterades första gången under Kulturnatten på Pufendorf-institutet i Lund. Medverkade gjorde litteraturvetaren Paul Tenngart och latinlektorn Cajsa Sjöberg och bokens redaktion: Katarina Bernhardsson, Göran Bexell, Daniel Möller och Johan Stenström.
- 24 oktober Konstvetaren Birgit Rausing förde ett dialogsamtal med litteraturprofessorn Anders Palm om mötet mellan poeten Hjalmar Gullberg och konstnärinnan Agda Holst. I aftonen deltog också författarna Björn Larsson och Tove Folkesson och ytterligare några av skribenterna bakom *En lundensisk litteraturhistoria*. Kvällen arrangerades i LUX aula av bokens redaktion i samarbete med universitetshistoriska sällskapet.

## Resa

Årets resa med buss, som gick till Leipzig med korta besök i Dessau och Lützen, väckte omedelbart mycket stort intresse. Inom mindre än ett dygn från inbjudan att anmäla sig var bussen fylld till sista plats och en lång reservlista upprättad. 56 personer deltog i resan.

Efter en första övernattnings i Magdeburg besöktes Bauhaus i Dessau, där en intressant guidning gav fördjupad förståelse för Bauhaus filosofi, arkitektur, historia och betydelse. Resans huvudmål var besöket vid Leipzig universitet, där Sällskapet togs emot av rektor prof. Beata Schücking, som gav en intressant överblick över universitetets historia, senare tids utveckling, styrkor, framtidsplaner och utmaningar. Chefen för internationalisering, Dr Svend Poller, belyste viktigare internationella samarbeten och besvarade våra frågor, innan lunchen intogs på Moritzbastei, ung. en motsvarighet till AF-borgen i Lund, vackert inrymd i den gamla stadsmuren.

Under eftermiddagen delade sällskapet upp sig i fyra grupper som i enlighet med deltagarnas önskemål besökte olika intressanta verksamheter/platser vid universitetet: Arkivet, Universitetsbiblioteket, Max Planck-institutets avd. för evolutionär antropologi, beläget vid Zoo, och Egyptiska museet. Alla studiebesöken var mycket välplanerade, och samtliga grupper erbjöds synnerligen intressant guidning/presentation av ansvariga för resp. verksamhet. Sista förmiddagen ägnades åt ett gemensamt besök i Lützen, där en kunnig, svensktalande guide lotsade oss genom historien och förmedlade mycket för de flesta okända kunskaper om Gustav II Adolf och slaget vid Lützen. Ett positivt inslag under resan var den egna tid som gavs i Leipzig trots det innehållsrika gemensamma programmet.

Resan blev på många vis berikande och uppskattad. Till detta bidrog inte minst flera deltagares korta presentationer/berättelser i anknytning till våra besöksmål eller platser vi passerade under bussresan genom Tyskland. Likaså uppskattad var vår chaufför från Thells bussar, som med skicklig körning tog oss genom landsbygd och små byar på oväntade landsvägar och förgyllde resandet med information och humoristiska kommentarer.

## Årsbok

Årsboken 2017 ”Beredd till bådadera – Lunds universitet och omvärlden under 350 år” lämnades ut på Biskopshuset den 13 mars, före årsmötet på SOL-centrum den 28 mars, samt före mötet i serien ”Åtta aftnar 2017 med de lärda sällskapen” den 30 mars. Styrelsemedlemmar har bidragit till att sänka de höga portokostnaderna genom att dela ut till medlemmar i sin omgivning.

## Universitetshistoriska museet

Kulturens kontaktperson för museet och Sällskapet är intendent Anders Jansson. Enligt tidigare överenskommelse är museet kvar på Kulturen fram t.o.m. januari 2018, dvs. till jubileumsperiodens slut. Förberedelser för avslutande av muséet på Kulturen har kommit igång under ledning av Bengt Olle Bengtsson som representant för Stiftelsen Lunds Universitetshistoriska Museum och Anders Jansson. Björn Magnusson-Staaf och Göran Larsson har varit universitetshistoriska sällskapets representanter i avvecklingen av universitetsmuseet, liksom i planeringen av ombyggnaden av Kungshuset och en ny universitetshistorisk utställning. Per Karsten vid Historiska museet kommer att hålla i utställningsbyggandet, och en utställningskommissarie ska tillsättas.

Planerna på ett besökscentrum i Kungshuset med en universitetshistorisk utställning fortskred fram till slutet av november, då arbetet stoppades p.g.a. ett plötsligt förslag om en annan disposition av Kungshuset för personal från universitetets huvudbyggnad.

## 350-årsjubiléet

Göran Bexell har fortsatt varit ordförande i Jubileumskommittén för 350-årsjubiléet, vars firande inleddes den 19 december 2016 och avslutas den 28 januari 2018.

Sällskapets presentationsfolder har funnits tillgänglig på ett antal platser i Lund, Stadsbiblioteket (i lundasadlingen), Historiska museet, Turistbyrån m.fl.

Bengt Olle Bengtsson har under året visat filmen *People & Places, A personal view of Lund and its university* och gjort den tillgänglig via jubileets hemsida och sociala media.

## Övrigt

Sällskapets hemsida finns på adressen [www.luhs.se](http://www.luhs.se). Arbetet med en ny hemsida som svarar mot presentationsfoldern har inletts. Sällskapet återfinns även på Wikipedia.

De medlemmar som har meddelat sin e-postadress har fått påminnelse digitalt om medlemsmöten och årsboksutlämning. Cirka två tredjedelar av medlemmarna har meddelat e-postadress. Alla medlemmar

som har epostkonto uppmanas fortlöpande att skicka sin e-postadress till matrikelansvarig, [inga.elding@bahnhof.se](mailto:inga.elding@bahnhof.se).

Universitetshistoriska sällskapet har införskaffat en Vepa/roll-up, som första gången användes vid aftonen den 27 april på Skissernas museum och därefter har bidragit till att synliggöra sällskapet vid årets möten.

### **Medlemsutveckling och medlemsavgift**

Sällskapet hade i slutet av året 650 betalande medlemmar, varav 50 nya medlemmar, och fyra hedersmedlemmar.

Årsavgiften 2017 var oförändrad, 180 kronor. Vid årsmötet beslöts att för nästa år höja avgiften till 200 kronor.

### **Stadgerevision**

Årsmötet beslutade om mindre ändringar av stadgarna i konsekvens med fjolårets uppdatering av dessa.

### **Styrelse, revisorer och valberedning**

Styrelseledamöter under året var: Charlotte Erlanson-Albertsson (ordf.), Thomas Kaiserfeld (vice ordf.), Boel Billgren (sekr.), Birgit Segner (kassör), Inga Elding (matrikelansvarig), Lars Haikola, Gunnel Holm, Hjärdis Kristenson, Ulf Körner, Göran Larsson, Sven-Åke Lennung, Björn Magnusson Staaf, Peter Nilsson-Ehle och Ann Numhauser-Henning.

Styrelsen höll under året fem protokollförda sammanträden.

Revisorer var f.d. akademiräntmästare, expert Ann-Kristin Mattsson och professor em. Hans Ryde, revisorssuppleanter var donationschef Klemens Ganslandt och professor Nils Dencker.

Valberedning har varit Bengt E. Y. Svensson (sammankallande), Hans Modig och Lynn Åkesson.